

Bijdrages: Gielt Algra, Christ Klep, Fred Lardenoye en Anne Salomons

Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.

De bevrijding van het land van Maas, Rijn en Waal in beeld

Over de mislukte operatie Market Garden in september 1944 zijn talloze boeken verschenen. Maar over wat er daarna gebeurde, is (in Nederland) eigenlijk opvallend weinig op papier gezet. En dat terwijl de bevrijding van Zuidoost-Nederland en het Rijnland gepaard ging met de opbouw van een van de grootste legermachten in de geschiedenis. Begin 1945 waren in het al bevrijde (Rijk van) Nijmegen maar liefst één miljoen geallieerde militairen gelegerd. Zij moesten



onder meer met de operaties Veritable en Grenade, die in februari werden ingezet, een beslissende doorbraak forceren naar het Rijnland om de Duitsers op de knieën te dwingen en tegelijkertijd de rest van Zuidoost-Nederland met steden als Roermond, Venlo en Arnhem te bevrijden. In het in dit jubileumjaar verschenen De bevrijding in beeld. Van Neerpelt tot Wesel 1944-1945 worden deze krachttoer en operatie Market Garden voor het

eerst als een samenhangende geschiedenis verteld. Dat gebeurt niet alleen aan de (waardige) hand van auteur en geschiedkundige Joost Rosendaal (o.a. Nijmegen 44. Verwoesting, verdriet en verwerking), maar ook met heel veel prachtige zwart-witfoto's die met de meest moderne technieken tot een optimale kwaliteit zijn opgewaardeerd. Die combinatie maakt dit fraai uitgegeven boek tot een must voor iedereen die zich interesseert in de vaderlandse oorlogsgeschiedenis. (FL)

De bevrijding in beeld. Van Neerpelt tot Wesel 1944-1945 – Joost Rosendaal, fotoboek € 29,95
Vanilt Uitgeverij, Nijmegen (tel: 024-3297363) www.vanilt.nl ISBN 9789061450003

Zoektocht naar liefdesbaby

Op zoek naar Doetje Dezentje van Hans Vervoort vertelt het verhaal over een zoektocht naar het liefdeskind dat de Nederlands-Indië Brandel in Nederlands-Indië verwekte bij een Indisch meisje: Doetje Dezentje. Wim Brandel verliet het contact met Doetje, emigreert naar de VS en wordt daar steenrijk. Na zijn overlijden laat hij 120 miljoen na aan het kind dat hij bij Doetje verwekt heeft. Zijn twee andere kinderen zijn daar uiteraard niet blij mee en sturen hunmoeder maar om het inmiddels volwassen kind van Doetje te doden.

Op zoek naar Doetje Dezentje van Hans Vervoort vertelt het verhaal over een zoektocht naar het liefdeskind dat de Nederlands-Indië Brandel in Nederlands-Indië verwekte bij een Indisch meisje: Doetje Dezentje. Wim Brandel verliet het contact met Doetje, emigreert naar de VS en wordt daar steenrijk. Na zijn overlijden laat hij 120 miljoen na aan het kind dat hij bij Doetje verwekt heeft. Zijn twee andere kinderen zijn daar uiteraard niet blij mee en sturen hunmoeder maar om het inmiddels volwassen kind van Doetje te doden.

Op zoek naar Doetje Dezentje – Hans Vervoort 208 pagina's € 17,99 (e-book € 7,99) Uitgeverij Conserve, Schoorl (tel: 072-5093693) www.conserve.nl ISBN 9789054233328

Van Brabant naar Afghanistan... en terug

Vanaf 2011 werkte de Brabantse tekenaar Jules Calis aan een stripboek over de



ervaringen van militairen die in Afghanistan hebben gediend. Het project begon met drie emmers zand uit Kamp Holland. De bedoeling was om het zand te mengen met olieverf en een schilderij te maken over de missie in Afghanistan. Daar kwam het niet van. Calis' research voor het schilderij mondde uit in een reeks interviews met veteranen uit zijn woonplaats Dongen die in Afghanistan op missie waren geweest. Crowdfunding en steun uit de veteranenwereld hielpen bij de financiering van het project. Het resultaat, Van Brabant naar Afghanistan... en terug, is een karakteristieke journalistieke graphic novel. De sonore, schetsmatige tekenslij in zwart-wit zal misschien niet iedereen aanspreken. Kwestie van smaak. Maar de stijl werkt eigenlijk wel goed bij dit thema en de bijbehorende emoties. In de strip interviwvort Calis de veteranen in



zijn tekenstudio, afgewisseld met realistische scènes uit Uruzgan en achtergrondinformatie over het materieel. De verhalen zelf zijn op zich niet heel nieuw. Er verschijnen al de nodige rapportages en egodocumenten over deze missie. De kracht van dit stripboek ligt wat mij betreft elders: de inhoud maakt indruk door de combinatie van de authentieke tekenslij en de waathedigegetrouwe stripjournalistieke aanpak. De beiden vallen complexe

ervaringen goed samen. Veteranen van de Uruzgan-missie zullen Calis' boek zeker weten te waarderen. (CK)

Van Brabant naar Afghanistan... en terug – Jules Calis 130 pagina's, geïllustreerd € 17,95
Pix4profs Uitgeverij, Druenen www.pix4profs.nl ISBN 9789460322006

Het Ardennen-offensief

De Britse kraant *the Guardian* noemde Antony Beevor al 'the finest chronicler of war in the business'. En dat heeft hij met dit boek **Het Ardennenoffensief**, dat toch al door vele anderen beschreven is, weer bevestigd. Net als met zijn meesterwerken over de slag om Stalingrad, de val van Berlijn en D-day, laat hij in dit boek de lezer weer meekijken over de schouwers van de generaal die gebukt staat over hun kaart en over het vizier van de karabijn van de infanterist in zijn schutkassent.

Met dit verhaal over het Ardennenoffensief, Hitlers laatste gok in het Westen in de winter van 1944-'45, komt hij toch weer met een aantal, soms schokkende, openbaringen. Zo wisten we alles van de Duitse misdaden tegen krijgsgevangenen en burgers in deze slag, maar



De auteur, dochter van Koreaeveteraan Gerhard Appels, had haar eigen boek graag in bezit gehad toen haar vader nog leefde. Iedereen die N.D.V.N. Het Nederlandse Detachment Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog, 1950-1954 onder ogen krijgt, begrijpt waarom. Dit is het verhaal van de Koreaeveteraan zoals hij Korea beleefde. Door de talloze prachtige en vaak



nooit eerder gepubliceerde foto's en illustraties wordt ook maximaal gebruikgemaakt van de macht van het beeld. Haar vader zou trots op haar prestatie zijn geweest. Er zijn al vele publicaties verschenen over de Koreaoorlog, waarvan een aantal van een hoge kwaliteit. Weinig publicaties zijn echter zo toegankelijk en overzichtelijk opgesteld als deze. Door gebruik te maken van de vele dagboeken en privéfoto's blijft dit boek dicht bij de soldaat en de veteraan zelf. Naast de verschillende strijdtonelen in de

het Amerikaanse antwoord hierop bleek niet veel beter te zijn. Ook het hardop goedkeuren van deze misdaden door geallieerde generaals Noordwind en de burger-slachtoffers en hun rol als oeggetuigen, vormen tezamen het compleetste boek dat geschreven is over deze bloedige episode aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. (GA)

Het NDVN in Korea

Koreaanse oorlog, die allemaal aan bod komen, is er volop aandacht voor zaken als ontspanning in Tokio en de persoonlijke standaarduitrusting. Ook komen er minder bekende onderwerpen aan bod als de Nederlandse krijgsvangenen en vermisten en het door de Nederlanders bewaken van een krijgsgevangenenkamp met Noord-Koreanen op het eiland Kofe-Do.

Ook andere verhalen zijn minder bekend, behalve dan voor ingezetenen van het bataljon zelf waarschijnlijk. Zo weet menigeen, geïnteresseerden althans, wel van de Surinaamse vrijwilligers in het bataljon, maar dat er ook van oorsprong uit Polen afkomstige vrijwilligers dienden, zal voor velen nieuw zijn. Verder krijgen de bijdragen van de Nederlandse Koninklijke Marine, met de inzet van zes torpedobootjagers, en de Koninklijke Marechaussee een eigen hoofdstuk.

De auteur stelt in het voorwoord niet compleet te willen zijn, maar daar lijkt ze wel degelijk in geslaagd te zijn. Het moet een hele klus geweest zijn deze publicatie samen te stellen. En hoewel ze er zelf niet meer met haar vader doortheen kan bladeren, biedt ze uitgelezen mogelijkheden. (GA)

N.D.V.N. Het Nederlandse Detachment Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog, 1950-1954 – Françoise Appels 283 pagina's, geïllustreerd € 49,95 (excl. verzendkosten) Uitgave in eigen beheer, info en bestellen via ndvngedenkboek@gmail.com

de gevechten om het Hürtgenwald), de nasleep van de strijd (zoals de gevechten om de Lage Voegen), operatie Noordwind en de burger-slachtoffers en hun rol als oeggetuigen, vormen tezamen het compleetste boek dat geschreven is over deze bloedige episode aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. (GA)